



## Wandelroute Bergjes en Maasheggen in Groeningen. Door het oudste cultuurlandschap van Nederland.

Start in Groeningen op het einde van de Maasstraat, bij een viersprong, hier is voldoende parkeer gelegenheid.



**Let op**, een deel van de route is een zogenaamd “Laarzenpad”, d.w.z. dat het bij nat weer glibberig kan zijn. Dus gebruik wandelschoenen met voldoende grip. Het is een van de mooiste paden in dit gebied. Op sommige plaatsen geeft het een beeld dat overeenkomt met de situatie van vele honderden jaren terug met unieke doorkijkjes, nog enkele kleine weilandjes, oude heggen en drinkpoelen.

De hele route loopt via wandelknooppunten, paaltjes met daarop aangegeven het volgende knooppunt.

De hele route is bewegwijzerd met groene schildjes. De pijl geeft de looprichting aan.



Linksaf    Rechtdoor    Rechtsaf



### Start bij Wandelpadknooppunt nr. 54 en ga richting 58.

**Volg dit verharde pad tot een scherpe bocht naar links, ga hier RD, volg markering.**



*Links een uitzicht op een waarschijnlijk al eeuwen lang onveranderd landschap. Door de houtkap en begrazing zijn hier heideveldjes ontstaan tussen het kreupelhout. Heideplanten verschijnen op zeer voedselarme plekken die door jarenlange houtkap en begrazing totaal uitgemergeld zijn, zelfs gras groeit er niet meer. Links en rechts typische hakhoutbossen. De boompjes werden tot vlak boven de grond afgezaagd of afgehakt. De stronken vormden nieuwe scheuten en groeiden meerstammig opnieuw op.*

### Bij wandelknooppunt nr. 58 ga richting 57

Na 75 meter, volg de routemarkering.

Op het einde van het bos maakt het pad een scherpe bocht naar rechts.

### Bij wandelknooppunt 57 ga richting 55



Na 100 meter een prachtig uitzicht over de Maasheggen en de weilanden.

Na weer 100 meter ligt de oude schietbaan waar de dorpsmilitie zich bekwaamde in het schieten met geweren in de periode 1918 – 1940.

Op het einde staan de resten van een bunker (links) daar stond de schietschijf opgeslagen.



### **Bij wandelknooppunt 55 ga richting 56. Ga niet via het fietspad.**

*We bevinden ons nu in wat : "De zoete pas weiden" worden genoemd. Het kleine beekje wat hier stroomt is de rekgraaf. De weilanden hier zijn ontstaan lang voordat er een kadaster bestond in of rond de 14<sup>e</sup> eeuw. Om ze te duiden gebruikten de boeren maar ook de Schout en Schepenen, namen voor die weilanden.*

*Zo kom je hier de namen tegen o.a. : Heiveld, Anden Berg, Den Drogen, Engelaars, Neerveld, de Sprieten, Haddelaars, Dupes, Elkamp, Tetenbergh. Namen waarvan de betekenis soms duidelijk is maar vaak ook helemaal niet. Terecht noemt men dit gebied het oudste cultuurlandschap van Nederland. Het is in voorbije 7 eeuwen nauwelijks veranderd, alleen het aantal heggen is verminderd.*

### **Bij wandelknooppunt 56 ga richting 25.**



*Wetterkuul. In sommige weilanden zie je nog een poel. In het dialect een wetterkuul. Oorspronkelijk waren het drinkpoelen voor het vee. Door het ontbreken van beken waren die noodzakelijk. Die poelen waren ook kraamkamers voor o.a.: kikkers en salamanders, verder ook drinkplaatsen voor vogels en kleine dieren. De plaatsen waren vaak gedeeltelijk omringd met bomen en struiken en vormden zo een soort oase in het maasheggen landschap.*

*Door het ontbreken van wind in de kleine beschutte weilanden was het daar vaak warmer dan elders. Door die beschutting waren de weilanden ook in voorjaar eerder bruikbaar en in het najaar groeide er ook langer gras.*

### **Bij wandelknooppunt 25 ga richting 26.**

Dit is het meest oorspronkelijk deel van het gebied.

### **Bij wandelknooppunt 26 ga richting 27.**

Dit is een kort stukje.

### **Bij wandelknooppunt 27 ga richting 54.**



*Na 100 m. staan rechts van de weg op een driesprong 5 dikke bomen, we noemen die de raadsleden.*

*Weer na 300 m. op een hoger gelegen deel ligt links en rechts van het pad de Tetenbergh waar nog regelmatig prehistorie, romeinse en middeleeuwse vondsten worden gedaan. Dit gebied ligt hoger zodat het ook bij hoogwater droog blijft. Tot in de middeleeuwen was hier bewoning.*

*Na 500 meter, tegenover een dikke eikenboom, links van de weg, ligt aan de rechterzijde een bosje en een akker. Achter op die akker zijn aanwijzingen gevonden voor een romeinse villa die hier gestaan zou hebben. Dit deel heet het "geneng of guneng". Hierin zit de uitdrukking "ginds eind" in het dialect "gun-end" en dat wordt uitgesproken als Guneng.*

**Na weer 500 meters bent u weer (na 5,6 km wandelen) bij de Start.**

**Jan Hendriks.**